

December 2013

Geisendorf 100 år 2014

Léonie Geisendorf, arkitekten som tillsammans med sin man Charles-Edouard Geisendorf ritade husen vi bor i fyller 100 år i vår. Detta kommer uppmärksammas med bland annat en utställning på Arkitektur- och Designcentrum på Skeppsholmen.

Föreningen vill också fira detta. I samband med 50-årsjubileet togs informationsmaterial fram. Några öppnade sina hus för allmänheten under en dag. Det finns förslag på att ordna något motsvarande i början av maj. Intresserade kan kontakta Ulrika Stenkula (ulrika.stenkula@riksradsvagen.se) i styrelsen.

BRF-tillägg i vår försäkring

Föreningen har sedan en tid tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg i vår byggnadsförsäkring. Det innebär att medlemmarna inte behöver ha detta tillägg i sina egna hemförsäkringar. Beroende på vilket försäkringsbolag man har kan det tas bort antingen direkt, eller vid nästa förnyelse av försäkringen. Förutom att detta blir totalt sett billigare, underlättar det också handläggningen för alla inblandade vid eventuell skada.

Om städning i butiken

Det har kommit flera klagomål den senaste tiden på städningen i Butiken. Några av våra medlemmar som skulle ha kalas fick börja med att städa lokalen! Så får det givetvis inte vara. Butiken är vår gemensamma lokal och det innebär att alla solidariskt tar ansvar för den.

Har man haft fest/kalas så städar man efter sig vilket inkluderar svabbning av golv, slänga sopor och att man tömmer disk- maskinen när den är klar! Lämna ingen överbliven mat. På bokningslistorna finns en kolumn för städat – kryssa i när allt är klart.

När det gäller våra unga pingislirare i Butiken så vore det bäst om de byter om till inneträningsskor när de spelar. Ni som har barn som spelar kan också påminna dem om att slänga ev sopor när de lämnar Butiken.

Det har vid några tillfällen lånats hem stolar och porslin från Butiken för privata fester. Det får man inte göra. I Butiksreglerna står det att ingenting får lånas hem för privat bruk!

Grannar att minnas

Brita Arrhénborg i 108an

Brita levde i mer än 40 år som vår granne och gick bort i november månad efter ett långt liv. Två barn växte upp med henne här och här fann hon kärleken igen efter att hennes första man efter några år förolyckats. Hon hade en Chow Chow, en kinesisk hundras, som förde henne samman med änklungen Bernt Schubert som bodde i nr 43. Han hade nämligen en likadan. Det slutade med att Bernt flyttade in till Brita, där han de senaste åren har vårdat henne. Hon levde sina första 11 år i Kina och Japan, där hennes far byggde tändsticksfabrik åt Ivar Kreuger. Hemma hos Bernt har hon kvar ett par träskulpturer som porträtterar de barnsköterskor som tog hand om henne under de åren. Sitt yrkesförvärv hade hon under många år till sin pension som översköterska på Stureby sjukhus.

Nina Åberg i 91an

Nina gick bort i oktober efter att ha levt lika länge som våra hus stått här. Familjen flyttade in hösten 1955 med tre barn och sedan kom ytterligare ett inom kort. Många barn från vår gata har genom åren goda minnen av henne som deras lärare. Grannarna Catharina och Klas berättar att när de flyttade in 1991 levde Ninas man Nils och äldste son och alla barn och barnbarn sprang ut och in i deras öppna hem. "Vi välkomnades på ett självklart sätt och introducerades i trädgårdslivet och riksrådskulturen. Sedan dess har vi umgåtts i obruten grannsämja och hjälpts åt med varandras katter och blommor. Nina var en viktig del av Riksrådsvägens historia - och dessutom f.d. slöjdlärare till både Per och Anders i vår länga. Vi tänker ofta på hennes vitalitet och närvaro aktiv deltagare på våra arbetsdagar ända upp i nittioårsåldern. Det är en stor saknad att Nina är borta."

Riksrådsforum tisdag 28 januari kl 19 i Butiken

Styrelsen bjuder in till ett forum om styrelsens arbete och för att lyssna på er medlemmar. Det blir år tredje året i följd som denna träff kommer till stånd och styrelsen ser detta som en bra form vid sidan av årsmöte och infobrev för att kommunicera med er. Styrelsen avser att presentera sitt arbete och berätta om vad som varit och är på gång. Vi bjuder på fika.

Julgransplundring

Det blir traditionsenlig julgransplundring lördagen den 18 januari kl 15.00 i Brandmannaparken. Det blir korv, kaffe, fiskdamm, dragspel och sedvanligt fackeltåg genom området.

Hälsningar från längan "Nedre träsket"

Ha en mysig vinter önskar styrelsen Riksrådsvägen!