

SÄLLSKAPLIGT PÅ RIKSRÅDSVÄGEN

Till radhusen i på Riksrådsvägen i södra Stockholm flyttar både barnfamiljerna och de som föredrar den genomtänkta 50-talsarkitekturen. Och hit flyttar de som mycket hellre umgås än ägnar fritiden åt att renovera. »

TEXT: MARIA ARNE DOTTER FOTO: JOAKIM BERGSTRÖM

SÄMLING PÅ TORGET

Den gamla matbutikens lokaler har återinvigts som samlingspunkt och kan också bokas för möten, barnkalas, kurser och fikastunder. Alla familjer har var sin nyckel.

Besök hos familjer i spännande
och annorlunda villaområden.



Mitt bland tallar, buskage och stenhällar ligger Riksrådsvägens 19 radhuslängor skickligt inpassade i den böljande terrängen i utkanten av Stockholmsförorten Bagarmossen.

Radhusen byggdes i den anda som genomsyrade 50-talsarkitekturen: stora glaspartier, enkla linjer, öppna och genomtänkta familjelivsvänliga planlösningar med praktiska ytskikt och i närkontakt med naturen utanför.

När området var inflyttningsklart 1956 fylldes radhuslängorna av barnfamiljer som lämnade mindre lägenheter för att bli hyresgäster med markkontakt.

En av dem som tidigt flyttade hit var familjen Mattsson som kom 1967.

– Då var det fullt av barn och vi mammor hade sällskap av varandra, för på den tiden var det ju många hemmafruar, berättar Kerstin Mattsson.

Områdets egen matbutik var ännu lönsam och ingen behövde känka matkassar särskilt långt.

Men tiderna förändrades. Barnen växte upp, mammorna började jobba och butiken bommade igen. Tills nu. För nu spirar en sorts social nybyggaranda åter i kvarteren. »



”Hus, interiörer och utemiljöer bedöms idag vara så kulturhistoriskt värdefulla att de inte får förvanskas eller ändras.”

NATURANPASSAD ARKITEKTUR

Var och en av de 19 radhusläng-
orna ligger följsamt inpassad
bland tallarna i den kuperade
omgivningen.



ÖPPET, LJUST OCH LUFTIGT

Stora fönster och glasade väggpartier med skjutdörr understryker den kontaktvänliga arkitekturen. Det är nära mellan kök och matrum – och mellan ute och inne.



DETALJER FÅR INTE ÄNDRAS HUR SOM HELST

Den välbevarade arkitekturhistoriska miljön på Riksrådsvägen gör att de boende inte utan vidare får ändra välbevarade, tidstypiska detaljer.

RADHUS MED HISTORIA



- De 19 radhuslängorna från 1956 ligger i Bagarmossen i stadsdelen Skarpnäck i södra delen av Stockholms kommun. Bland arkitekturintresserade har områdets modernistiska utformning länge varit omtalad. Hus, interiörer och utemiljöer bedöms idag så kulturhistoriskt värdefulla att de inte får försvanskas eller ändras.
- Det schweiziska arkitektparet Léonie och Charles-Edouard Geisendorf ritade husen och landskapsarkitekt Nils Orénto planerade gårdsmiljöerna.

Hela området anpassades för att underlätta familjeliv, med genomtänkta planlösningar, praktiska material, egen uteplätt och matbutik i området för tidens alla hemmafruar.

- Radhusen uppläts med hyresrätt och var i nära ett halvsekel ett eftertraktat alternativ till hyreslägenhet för framför allt barnfamiljer. Svenska bostäder förvaldade radhusen fram till hösten 2000, då de ombildades till bostadsrätter. (Läs mer på www.riksradsvagen.se.)

Radhusröster från Riksrådsvägen

KAJSA NORDIN

"Vi kom hit som hyresgäster på 90-talet, men köpte senare vårt hus. Det har varit en ganska stor omsättning på boende sedan ombildningen till bostadsrätter."



ANDERS ORRENIUS

"Vi har tre barn och har bott här sedan 2002. Med så många barn och vuxna i liknande livsstilar på ett ställe blir det nästan lite kibbutzkänsla ibland."



ISABEL OCH OSKAR HILLBORG:

"Det är nog lättast att trivas här om man inte är så inbunden eller vill stänga dörren och vara för sig själv. Vi har träffat många nya kompisar och vänner här på gatan."



KERSTIN MATTSSON

"När vi kom hit 1967 var de flesta mammorna hemma och det vamlade av barn om dagarna. Nu är gatan öde tills alla barnen kommer hem från dagis."



JEANETTE LINDSTEDT

"Radhusen var fortfarande hyresrätter när vi bytte in två ettor på Söder och flyttade hit. Det var i mitten av 90-talet, så våra barn har hunnit bli tonåringar."



"För att trivas här bör man nog inte vara för inbunden och vilja stänga sin dörr."



EN EGEN UTEPLÄTT

Den sociala kontakten blir lätt när gångstigar, lekplatser och allmänningar smälter samman. Varje hus har egen uteplätt där man kan ha kontakt med omgivningen.

Små barn, föräldradedigheter och öppna ytterdörrar gynnar grannkontakten och idag är Riksrådsvägen ett så barnrikt område att man organiserat en föräldrastyrd promenerande skolbuss för de yngre.

– För att trivas här bör man nog inte vara för inbunden och vilja stänga sin dörr och vara ifred, säger Isabel Hillborg, som flyttade hit med man och barn för några år sedan.

Nytt liv i butikslokalen

Den gamla butikslokalen har nyligen invigts som gemensam lokal, med syfte att kunna samla både folk till föreningsmöte, spontanfika, kalas eller kanske yogakurs.

– Tanken är att det ska bli lättadministrerat och att man bokar i sig på en lista, ungefär som man bokar tvättstugetid, berättar Katharina Gentzel Sandberg, som är en av dem som engagerat sig i arbetet med samlingslokalen.

Därför har alla hushåll fått en egen nyckel och också uppmanats att skänka en signerad bok till det gemensamma biblioteket.

– Genom barnen har vi fått stora delar av vårt umgänge här, berättar Isabel Hillborg. I många hus finns det barn i sådär 3–7-årsåldern, och det blir rätt homogent när många av dem som söker sig hit gillar arkitekturen och jobbar med kultur och media.

Gemensamt för många av både de inboddade och de nyinflyttade är att de lämnat lägenhetslivet för att bo barnvänligt med markkontakt och egen uteplats och med villalivets alla fördelar.

Eller som tvåbarnspappan Wille Bolinder uttrycker det:

– Det här är det perfekta boendet för folk med tummen mitt i handen och för dem som jobbar mycket och sedan prioriterar att umgås med folk när de är lediga. ♦